

Författarpresentation

KARIN AGGESTAM är docent i statsvetenskap och ämnesföreståndare för freds- och konfliktforskning vid Lunds universitet.

SHIRIN AHLBÄCK ÖBERG är docent i statsvetenskap och verksam som universitetslektor vid Uppsala universitet. Hon forskar om offentlig förvaltning med inriktning på granskningen av, samt experternas roll i, förvaltningen.

ERIK AMNÅ är professor i statskunskap vid Örebro universitet. Hans forskning handlar om förvaltningspolitik, politiskt deltagande, civilsamhälle och politisk socialisation.

BJÖRN BADERSTEN är universitetslektor i statsvetenskap vid Lunds universitet och biträdande redaktör för *Statsvetenskaplig Tidskrift*.

LUDVIG BECKMAN är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har i sin forskning särskilt intresserat sig för demokratins problem i både empirisk och teoretisk mening.

MATS BENNER är professor och föreståndare för Forskningspolitiska institutet vid Lunds universitet.

TORBJÖRN BERGMAN är innehavare av ämnesprofessuren i statsvetenskap vid Södertörns högskola. De publikationer och databaser som är mest relevanta för hans artikel finns presenterade på www.erdda.se.

MATS BERGSTRAND är konsult på JKL. Mellan 1989 och 2009 var han redaktör och chef för DN Debatt. Han var också en av huvudredaktörerna för *Sveriges statsministrar under 100 år* (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2010).

STEFAN BJÖRKLUND. Professor. Pensionerad 1997.

KRISTINA BORÉUS är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar för närvarande om högerpopulism och diskriminering av invandrade personer, samt om ojämlikhet i arbetslivet.

TOM BRYDER är professor i politologi och anställd som biträdande professor vid Institut for Statskundskab, Københavns universitet.

LARS CALMFORS är professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och ordförande i Finanspolitiska rådet. Han har främst forskat inom makro- och arbetsmarknadsekonomi.

MARIE DEMKER är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon är ledamot av Teologiska Högskolans styrelse, har varit gästprofessor vid Södertörns högskola, ledamot av Göteborgs universitets styrelse och ledamot av Vetenskapsrådet. Hennes aktuella forskning är inriktad på partier, ideologier och medier.

KATARINA ECKERBERG är professor i statsvetenskap särskilt offentlig förvaltning vid Umeå universitet.

MAUD EDUARDS är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad mot kön och politik, numera främst mot säkerhetspolitik.

PETER EKLUNDH var anställd vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, mellan åren 1968 och 2009. Studievägledning och undervisning har varit huvuduppgifter. Han har också varit ledamot i ett antal beredande och beslutande universitetsorgan.

SVANTE ERSSON är verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.

GULLAN GIDLUND är professor i statskunskap och akademichef för Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap vid Örebro universitet.

JANERIK GIDLUND är professor i offentlig förvaltning vid Örebro universitet samt tidigare rektor för samma universitet.

GUNNEL GUSTAFSSON är professor emerita i statsvetenskap vid Umeå universitet och direktör för NordForsk i Oslo.

AXEL HADENIUS är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet och har bland annat bedrivit forskning om internationell demokratisering. Han genomför nu ett projekt om amerikansk demokrati i jämförande belysning.

MARTIN HALL är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet. Han har främst forskat inom historisk sociologi, civilisationsanalys och internationell-politisk idéhistoria, samt om diplomati och Harry Potter.

SÖREN HOLMBERG är professor i statsvetenskap särskilt valforskning vid Göteborgs universitet. Han har varit en av de ansvariga för Valforskningsprogrammet sedan 1979.

GÖRAN HYDÉN är professor emeritus i statsvetenskap vid University of Florida, Gainesville, USA.

MAGNUS JERNECK är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet och var ordförande i Statsvetenskapliga förbundet 2007–2009.

KARL MAGNUS JOHANSSON är docent i statsvetenskap och verksam vid Södertörns högskola, från januari 2011 vid Uppsala universitet.

LEIF JOHANSSON är docent i statsvetenskap och var tidigare verksam som lärare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund. Förutom den här presenterade uppsatsen har han inom detta ämnesområde även publicerat uppsatsen ”Med kritiskt uppdrag. Fakultetsopponenternas recensioner av statsvetenskapliga doktorsavhandlingar 1976–1996”, *Statsvetenskaplig Tidskrift* 106(1).

LAURI KARVONEN är professor i statskunskap vid Åbo Akademi och ledare för toppforskningsenheten ”Democracy: A Citizen Perspective” (D:CE).

LEIF LEWIN är skytteansk professor emeritus vid Uppsala universitet och har främst forskat om demokratins teori och praktik.

ANDERS LIDSTRÖM är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.

HELEN LINDBERG är fil. dr i statskunskap och verksam vid Linköpings universitet och Örebro universitet. Hon undervisar och forskar i politisk teori särskilt demokratiteori, samhällsteori, vetenskapsteori, metod och genus.

KJELL LUNDMARK är f.d. universitetslektor i statsvetenskap vid Umeå universitet.

LENNART LUNDQUIST är professor emeritus i statsvetenskap vid Lunds universitet.

TOMMY MÖLLER är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

ULF MÖRKENSTAM är lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Han har i sin forskning särskilt intresserat sig för politisk teori och svensk politisk idéhistoria.

ULRIKA MÖRTH är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

JOAKIM NERGELIUS är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet.

PER T OHLSSON är journalist, författare och Senior Columnist i Sydsvenskan. Han har publicerat ett flertal böcker och var en av huvudredaktörerna för *Sveriges statsministrar under 100 år* (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2010).

BO PETERSSON är professor i globala politiska studier vid Malmö högskola och har under många år forskat om Ryssland och det forna Sovjetunionen.

OLOF PETERSSON disputerade i Göteborg 1975 och har varit professor i statskunskap vid Uppsala universitet och forskningsledare vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, Stockholm.

BJÖRN ROMBACH är professor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Han har publicerat en rad böcker om den offentliga sektorns organisering, styrning och ledning.

OLOF RUIN är emeritus innehavare av Lars Hiertas professur i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning har i huvudsak varit inriktad på svensk politik och han har verkat som ordförande för råd och institutioner i forskarvärlden liksom för olika statliga utredningar. Hans senaste statsvetenskapliga bok är *Statsministern. Från Tage Erlander till Göran Persson* (Hedemora: Gidlund, 2007).

MALIN RÖNNBLOM är fil. dr i statsvetenskap och lektor vid Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet. Hon är redaktör för NORA och ordförande för Sveriges Genusforskarförbund.

KIM SALOMON är professor i historia vid Lunds universitet.

DANIEL TARSCHYS har varit professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, riksdagsman (fp), ordförande i social- och utrikesutskotten, statssekreterare i statsrådsberedningen, generalsekreterare i Europarådet och vicepresident i IPSA.

JAN TEORELL är docent i statsvetenskap och verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

LENA WÄNGNERUD är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon forskar om representativ demokrati ur ett genusperspektiv.

PATRIK ZAPATA är universitetslektor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen är organisationsteori, organisering av hållbarhet i städer, styrning och ekonomistyrning, skandalologi och ledarskap.

ØYVIND ØSTERUD er professor og instituttleder ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Han ledet den norske Makt- og demokratiutredningen, 1997–2003.