

Årssammanträden.

Kyrkosångens Vänners Centralkommitté

höll sitt årsmöte i Stockholm den 7 januari, som vanligt i S:ta Claras kyrkoråds sessionsrum.

Vid sammanträdet meddelades att flertalet kretsar godkänt förslaget om att utöka förvaltningsutskottet till fem personer. I det samma omvaldes till ordförande H. H. Biskopen G. Aulén, till v. ordförande och kassaförvaltare kyrkoherde F. M. Allard, Örtomta, och till sekreterare och bibliotekarie kyrkoadjunkt G. Grefberg. Nyvalda ledamöter utan särskild funktion blevo domkyrkoorganist H. Weman, Upsala och musikedirektör Waldemar Ahlén, Stockholm.

Det meddelas att Kgl. Majt beviljat anslag av lotterimedel med 12,000 kronor att användas under åren 1936—38 under enahanda villkor som tidigare.

För den stundande kyrkosångshögtiden i Västerås beslöts att diskussion skulle hållas om principerna och riktlinjerna för anordnandet av kommande kyrkosångshögtider.

Musikläraresällskapet hade igångsatt aktion för erhållande av statsbidrag till avlönande av särskilda lärare i sång vid folkskolorna. Denna framställningen ville Centralkommittén understödja. Likaledes uttalades gillande av en aktion för kyrkomusikens förbättrade löneförhållanden och rättsliga ställning i kyrkoförsamlingen.

En skrivelse skulle avlåtats till Biskopsmötets ordförande angående högtidlig invigning av kyrkomusikerna i deras församlings-tjänst.

Musikdirektör Waldemar Ahlén hade ingivit en motion angående sången vid barn gudstjänster och söndagsskolor. Förslagsställaren jämte kyrkoherde Hellerström och musikdirektör Wikander fingo i uppdrag att utarbeta en plan för arbetets verkställande.

Ordförandena i de olika sektionerna omvaldes. I stället för musikedirektör Adolf Andrén, som varit ordförande i sektionen för körsång men avsagt sig utsågs musikedirektör Set Svanholm, Stockholm.

Rapporter avlämnades från de olika sektionernas ordförande, vilka skola införas i denna tidskrift.

På kvällen var en talrikt besökt musikgudstjänst anordnad i St. Jacobs kyrka. Därvid utförde kyrkans kör motetter av Kurt Thomas och kyrkans organist nya tyska och svenska orgelkompositioner.

Därefter höll docent C.-A. Moberg föredrag om de klassiska reformationskoralernas problem, med särskild hänsyn till uppfattningen av deras rytm.

De olika kretsarnas av KSV sekreterare erinras om att årsrap-

porterna för kretsarnas verksamhet under 1935 skola vara Centralkommitténs sekreterare tillhanda senast 15 mars. (Adr. Prästgatan 18. Stockholm).

Gabriel Grefberg.

Sveriges Kyrkosångsförbunds Centralråd.

Arssammanträdet hölls den 8 januari. Det gamla arbetsutskottet omvaldes för år 1936: ordförande: kyrkoherde F. M. Allard, v. ordförande tillika skattmästare musikdirektör David Ahlén samt sekreterare musikdirektör Rolf Forssman, Kumla. Revisionsberättelserna föredrogos. Sekreterarens årsberättelse godkändes. Tidningen »Kyrkosångsförbundet», vars prenumerantantal ökats, skulle även följande år vara gemensamt organ för Sveriges Allmänna Organist- och Kantorsförening. Vid redaktörens, pastor Ingvar Sahlins sida, utsågos som medarbetare kantorerna R. Forssman och K. Gustafsson, Gökhem.

Anordnandet av rikskyrkosångshögtiden i Västerås instundande höst diskuterades ingående. Det av lokalbestyrelsen utarbetade förslaget till program godkändes, och meddelas härnedan. Ett föredrag om orgelfrågan skulle förslagsvis upptagas. Likaså ett mera allmänt hållet föredrag avsett för körmedlemmarna. Likaledes ett föredrag om sången i söndagsskolorna inlett av musikdirektör W. Ahlén.

Inbjudan hade ingått till Kyrkosångsförbundet att låta sig representera i Finland genom någon kör, förslagsvis Engelbrektskören, vid det andra nordiska kyrkomusikermötet, som hålles i Helsingfors i maj i år. Denna inbjudan antogs.

A. A.

Sveriges allm. Organist- och Kantorsförening.

Ombudsmötet i Stockholm 3—4 jan. 1936.

Länge har man haft på känn att något skulle eller kanske borde hända inom föreningen i syfte att tillföra den mera friskhet och större slagkraft i arbetet för kårens speciella angelägenheter och för dess verksamhet för kyrkomusikens och kyrkomusikernas bästa. När därför det till Stockholm sammankallade ombudsmötet dryftade de brännande spörsmålen, riktade sig kritiken icke så mycket mot den sittande centralstyrelsen som fastmer mot en föreningsorganisation som ej visat sig tillräckligt effektiv, när det gällt att bemästra de svåra problemen som länge varit aktuella för kåren och dess verksamhet.

Att centralstyrelsen i det svåra läget med ihärdighet och seghet gjort vad som stått i dess förmåga, fick man fullt klart för sig genom det anförande som hölls av centralstyrelsens vice ordf. (tillika mötets ordf.) Cyrus Granér. I en intressant redogörelse för föreningens verksamhet under det gångna tredjedelsseket gavs