

sade en film »Från svenskt kyrkoliv.»

Under torsdagen celebrerades två mässor. Den första firades med anledning av Hallandskretsens av A. S. P. årsmöte. Predikant var komminister A. P. Bengtsson, Halmstad. Vid altaret tjänstgjorde komminister Ingvar Sahlin, Viksta, och vid orgeln kantor Arne Andreasson, Getinge. Efter gudstjänsten sjöng koraldagarnas kör fyra danska körkoraler, en motett av Harplinge-kantorn Reinhold Andersson samt ett medeltida, engelskt Magnificat. — Den andra mässan, som firades med församlingen, ägde rum på kvällen. Vid denna predikade kyrkoherde Sven Ljung, Veinge. Liturg var återigen komminister Sahlin, medan orgeln sköttes av musikdirektör Inga Johnson. Postludiet förtjänar att omnämnas, eftersom det komponerats till denna gudstjänst, nämligen orgelkorral över »Dig vare lov och pris, o Krist» av Finn Viderø. — Vid kvällsvarden avtackade kyrkoherde Peters alla dem, som burit ansvaret för kursens lyckliga förlopp, särskilt pastor loci, kyrkoherde John Andreasson, och kantor loci, kantor Arne Andreasson, observera ej köttsliga men andliga fränder! — Flertalet deltagare avreste efter torsdagens completorium, och resten skildes åt efter frukost på fredagen. —

Vid inledningsgudstjänstens hälsningsanförande utgick pastor loci från Apg. 6:4, »Vi skola då helt få ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst». Med upplevelsorna vid koraldagarna i Getinge 1943 ännu i färskt minne kunna kursdeltagarna tacksamt fastslå, att vi då helt fingo ägna oss åt bönen och åt det sjungna ordets tjänst.

I. J.

Studiekonvent på Duseborg.

Det har nyligen förunnats LPS att hålla ett studiekonvent under fullkomligt idealiska betingelser. På inbjudan av baron och friherrinnan C. L. Lagerfelt har nämligen ett femtontal präster, alla på en när från Linköpings Stift, under fyra dagar (12—15 september) gästade deras sällsynt vackra hem på Duseborgs herrgård i Gammalkils socken och där i LPS' tecken och under dess ordförandes förfarna ledarskap övat mässans och tidegårdens sång. Det var ej fråga om inkvartering och förplägnad i vanlig kurs-bemärkelse — halmmadrasser och pappersdukar etc. — utan en gästfrihet av den mest generösa och personligt stämde art. Dagens tider lästes eller sjöngos på den till ett huskapell inrättade övre hallen, däremellan omväxlade trägna och givande övningar, uppriskande promenader i park och skog eller kring herrgårdens idylliska sjö och på kvällarna samkväm kring brasan med glada sånger och klassisk musik. Vid två tillfällen förekommo övningar tillsammans med socknens skolbarn, lärorika ej minst ur musikpedagogisk synpunkt. På tisdagen firades nattvard i Gammalkils kyrka med kyrkoherden Eric Nilsson som skrifttalarare och celebrant. Vid samma dags aftonbön, gemensamt med allt husets folk, höll kyrkoherden Olle Andersson en kort predikan. Vid avskedet sökte sig tacksamheten mot värdfolket många uttryck, men det var ej ens för van prästerlig tunga lätt att helt få fram erkänslan för allt det rika goda, som deltagarna i detta konvent under deras hägn fått taga emot.

BSW.