



### Laurentius Petri Sällskapets sommarkonvent 1950.

Sällskapets sommarkonvent ha tidigare hållits i södra Sverige: Söderköping, Halmstad och Växjö. Vid olika tillfällen ha önskemål framkommit att det någon gång borde flyttas längre norröver. För att tillmöteskomma denna önskan har den flydda sommaren konvent förlagts till Danderyd. Detta blev något av ett experiment, vars utgång till det sista var oviss. De flesta deltagare torde betrakta ett deltagande i konventet såsom en del av semestern, och ur den synpunkten torde Stockholm och dess förorter icke utgöra en attraktiv plats. Tiden var i år vidare framflyttad till sista veckan i juli, vilket ävenledes torde utgöra en mindre tjänlig tid, då juli är semester månaden framför alla och de semestrande, i varje fall semestrande präster, ha föga lust att avbryta sin ledighet för kurser och de andra äro starkt bundna av sin tjänst.

Trots detta blev konventet även i år besökt av samma deltagarantal, som vanligt, c:a 50, vilket får anses som det önskvärda antalet för dessa sammankomster.

Det utländska inslaget representerades av danskar, varemot de väntade finländska gästerna uteblevo.

De yttre förhållandena för konventet vore goda: Danderyds kyrka och dess orgel höra till de goda förutsättningarna, grannskapet till Täby vars kyrka var platsen för fredagens mässa, en stor fördel, kosten var på ett synnerligen förtjänstfullt sätt genom kyrkoherde Dr. Hellerströms försorg utomordentligt väl ordnad i den närbelägna folkskolan. Inlogeringen, dels på olika håll i församlingen dels i Stockholm, åstadkom i någon mån splitt-

ring. En del av deltagarna, som hade sin hemvist i Stockholm, kunde för arbetes skull deltaga endast på eftermiddagarna. Detta blev dock till märkvärdigt ringa förfång för konventet.

Uppläggningen av konventet var det nu sedvanliga. Tidebönerna omramade dagarna, bibelstudiet anknöt till laudes, vid eftermiddagens fria samtal kom en del frågor före om tidebönens utförande och svenska historia. Årsmötet hade sin givna plats på lördagen och sin inramning av orgelmusik och körsång samt följt vid completoriet av föredrag, denna gång av docenten Harald Risenfeld, Uppsala om Nytestamentligt gudstjänstliv.

Vid sidan om de »ordinarie» medverkandena: för körsången Eric Ericsson, vid orgeln: mag. Finn Viderö och Ruth Ericsson, kyrkans egen organist, hade också musikdirektör Lars Edlund från Tranås trätt till.

Av ledaren av den gregorianska sången, som tagit sig orådet före att själv skriva denna redogörelse, var konventet motsett med mycket stor spänning. Det nyutkomna fullständiga Antifonalet för veckans tideböner skulle få sin debut vid konventet. Detta innebar att en helt ny uppställning av psalmtexten och av hymnerna för första gången skulle prövas. Därjämte hade en myckenhet nytt material kommit till. Tidigare hade för veckans vardagar förelagat allenast completorium. Nu upptogos samtliga tideböners musik.

Han måste förutsätta att detta var idel nytt för den stora gruppen inom konventskören, vars sammansättning man aldrig kan gissa sig till på förhand.

Vid tillbakablicken på konventet måste han konstatera att resultatet av sången var förbluffande gott. Den nya uppställningen visade sig fungera lika väl som den äldre. Psalmrecitationen flöt törhända ännu lättare än förr. Och av det nytillkomna beredde icke ens de mycket svåra responsorierna i söndagens matutin egentliga svårigheter. Dessa hade placerats ut efter textläsningarna på veckodagarnas laudes och vesper.

Att det över huvud taget var möjligt att med så gott resultat och med så pass liten tillgång till övningstillfällen, som här förelåg, genomföra en helt sjungen tidebönsvecka måste tillskrivas förhållanden av en mycket säker ledaregrupp inom båda köerna och de mycket pålitliga försångarna, präster och lekfolk de senare av båda könen. En av de kvinnliga försångarna tjänstgjorde även vid den rundradierade gudstjänsten i Seglora kyrka, som

avslutade sommarkonventet. De kvinnliga försångarna visa sig ofta mycket lämpliga genom den flytande lättheten i framförandet.

Den konventskör, som nu faktiskt kristalliserats fram under de tio år sällskapet samlats till sina sommarmöten, besitter nu en sådan liturgisk och musikalisk säkerhet att den praktiskt taget kan med minimum av övningar gestalta tidegudstjänsterna på ett tillfredsställande och värdigt sätt. Allt detta väcker hos ledaren för den gregorianska sången en känsla av stor tacksamhet. Inom LPS har skapats en elitkör av tidebönssångare, som kan bli normerande vid det fortsatta arbetet på skapandet av en gregoriansk tradition inom vår kyrka.

*Arthur Adell.*

### Årsredogörelse.

LPS:s medlemsantal uppgick den 31 december till 139 matrikelförda medlemmar.

Sällskapet styrelse har under arbetsåret utgjorts av följande personer: ordf. kyrkoherde Arthur Adell, Söderköping, vice ordf. kyrkoherde, teol. lic. Knut Peters, Söndrum, sekr. domkyrkosyssloman Pehr Edwall, Växjö, kassaförvaltare disponent Sven-Håkan Ohlsson, Lund, samt domkyrkoorganist Gotthard Arnér, Växjö. Suppleanter: t. f. kyrkoherden, teol. lic. Evert Palmer, Stockholm, kyrkoadjunkten Lars Lindhagen, Danderyd, musikdirektör fru Ruth Ericsson, Stocksund, musikdirektör fröken Inga Johnsson, Värö, samt musikdirektör Eric Ericson, Stockholm.

Styrelsen har under arbetsåret hållit två protokollförda sammanträden, varjämte i förekommande fall vissa ärenden avgjorts per capsulam.

Årets studiekonvent hölls i Danderyd den 25—30 juli 1950 under medverkan av kontraktsprosten, teol. dr. A. Hellerström, kyrkoherde A. Adell,

tf. kyrkoherde E. Palmer, kyrkoadjunkt L. Lindhagen, mag. Finn Videre och musikdirektörerna Ruth Ericsson, Lars Edlund, Tranås, och Eric Ericson.

Styrelsen har föreslagit anordnande av instruktionsdagar kring det nya antifonalet i Laurentiistiftelsens college i Lund.

En betydelsefull kyrkomusikalisk händelse är, att det nya Antifonalet för tidegården nu utkommit av trycket.

Genom tillmötesgående från Humanistiska fonden har det blivit möjligt att i LPS:s urkundserie utgiva första delen av Brevarium lincopense. Utgivare är kyrkoherde, teol. lic. Knut Peters.

Vissa förberedande undersökningar ha ägt rum rörande ev. utgivande av Graduale suecicum i urkundserien.

Styrelsen har beslutat reservera 10 ex. av Missale lundense för biblioteksändamål.

En folder rörande Sällskapet syften och verksamhet har utarbetats.