

årsmötet att bestämma avgiften för ständiga ledamöter till 250 kronor.

På inbjudan av kyrkoherde Peters beslöt styrelsen föreslå årsmötet att 1951 års konvent, som sammanfaller med tioårsminnet av sällskapetets grundande, skall förläggas till S:t Olofs kapell Tylösand första veckan i augusti. Möjligheterna att anordna en vecka till införande i det nya antifonalet skulle undersökas.

Under år 1950 utsändes Svenskt Gudstjänstliv som medlemsblad till sällskapetets samtliga medlemmar. Styrelsen väddar till en var att omgående insända årsavgiften, som av årsmötet fastställts till tio kronor på Laurentius Petri Sällskapetets postgironummer 17 13 72, Box 98, Lund.

Ordf.

LPS:s studiekonvent i Växjö 1949.

S:t Sigfrids gamla stad var under en solig augustivecka i somras platsen för LPS:s studiekonvent. I många avseenden är Växjö en lämplig ort för en sammankomst som denna: goda kommunikationer, utmärkta inkvarteringsmöjligheter och ett förträffligt orgelverk. Domkyrkan är tyvärr i viss mån att betrakta som ett minus: myndigheternas avslag på ansökan om tillstånd till restaurering har gjort, att kyrkan fortfarande framstår föga presentabel. Men det kan bättras till ett annat år.

Det var en ganska talrik skara, som tisdagen den 2 augusti invaderade Växjö. Konventet räknade ett fyrtiotal fasta deltagare, vilket är ett lämpligt antal för en arbetande konferens. Olyckligtvis var proportionerna mellan präster och lekmän inte idealiska. Det var bara några få präster med, och det är dock en stor tillgång att deras antal vid ett sådant

konvent inte är alltför ringa, särskilt med hänsyn till bibelgruppernas arbete och behovet av enskild själavård.

Konventet hade tre arbetslokaler: Domkyrkan, Församlingshemmet — ursprungligen ett gammalt patricierhus, med en tillbyggd vacker hörsal, prydd med ny fondmålning av Torhamn — och Smålands Museum, där den sköna kyrksalen med dess gamla Cahmanorgel från 1700 blev en kär tillflyktsort för mötesdeltagarna. Kyrkoherde Adell ledde instruktionen i tidesången, och musikdirektör Eric Ericson trollade skickligt med den blandade kören, som lät höra sina färdigheter i en förträfflig konsert på lördagsaftonen i Domkyrkan, vid vilken också domkyrkoorganisten Arnér med känd förmåga medverkade med kompositioner av Thomas Arne, Distler och Bach. Kören sjöng Purcell, Lasso, Walther, Pretorius och Eccard. Efter konserten sjöngs vespern. Man kan

överhuvud konstatera, att både den blandade körsången och tidegärdssången knappast någonsin klingat så väl som vid detta konvent.

Föredragen var få men lödiga. I Museets kyrksal talade en afton dr. Buchholz om kyrkosångsarbetets teologiska »Sitz im Leben» på ett djuptänkt och fascinerande sätt, och dr. P. G. Vejde höll ett intressant föredrag om Smålands kyrkor. I Domkyrkan gav mag. Viderø en grandios demonstration av Bachs orgelmusik i anslutning till en föreläsning, som bevisades även av Växjö stifts organist- och kantorsförenings medlemmar, och efter årsmötet på söndagen höll direktor Sven-Åke Rosenberg ett fint och djupt föredrag om Liturgi och diakoni — ett föredrag, som man ville hoppas på något sätt befordras till trycket. Ett intressant inslag i programmet var besöket på S:t Sigfrids Stiftelses folkhögskola Kronoberg, där kyrkoherde Gustaf Linder introducerade deltagarna i bygdens andliga tradition och där Stiftelsen utövade en uppskattad gästfrihet vid ett trivsamt samkväm.

Vid fredagsmässan i Bergunda medeltidskyrka officierade pastor C. F. Willstedt i Öjaby, och på söndagskvällen hölls det avslutande completoriet i Härlövs underbara lilla tempel. I samband med gudstjänsten var mötesdeltagarna inviterade till ett behagligt samkväm i kantorshemmet,

där varken ostkaka eller andra småländska läckerheter saknades.

Söndagen blev som sig bör konventets höjdpunkt. I högmässan i Domkyrkan predikade stiftets domprost, dr. Ivar Hylander, och mässan celebrerades av kyrkoherde Adell. I aftonsången predikade domkyrkosyssloman Pehr Edwall.

Årsmötesförhandlingarna hölls i Museets kyrksal. Årsberättelsen återfinnes på annan plats i detta nummer. Styrelsen omvaldes, och ansvarsfrihet beviljades. Årsavgiften fastställdes till kr. 10. Meddelande lämnades om Humanistiska fondens anslag till tryckning av linköpingsbreviariet och om förhandlingar angående införande av Svenskt gudstjänstliv som LPS:s medlemsblad. För prenumeration på tidskriften till Nordiska nämndens medlemmar anslogs kr. 100. Nästa årsmöte skall hållas i Danderyd. Till årsmötet ingick telegrafiska hälsningar från biskop Brilioth och från Dansk Kirkesangs samtidigt pågående årsmöte på Ry Høiskole.

Studiekonventet i Växjö gav god instruktion i kyrkosång och teologi, skön orgelmusik och mycken uppbyggelse och gemenskap kring Ordet och Sakramenten, allt hägnat och sammanhållet av Kyrkans tidegärd, buret av tillbedjans stilla Ande. Minnet därav är ett solstråk i vintermörkret.

Pehr Edwall.

Årsberättelse för LPS, avseende arbetsåret 1948/1949.

Sällskapets medlemsantal den 31 december 1948 uppgick till 123 matrikelförda medlemmar.

Sällskapets styrelse under arbetsåret har utgjorts av följande personer: ordf. kyrkoherde Arthur Adell, Sö-

derköping, v. ordf. kyrkoherde, teol. lic. Knut Peters, Söndrum, sekr. domkyrkosyssloman Pehr Edwall, Växjö, kassaförvaltare disponent Sven-Håkan Ohlsson, Lund, samt domkyrkoorganisten Gotthard Arnér, Växjö. Supp-