



Laurentius Petri Sällskapets sommarkonvent 1955.

Laurentius Petri Sällskapets sommarkonvent 1955.

Den 26–31 juli samlades ett 30-tal medlemmar och intresserade – från Fyen i söder till Vittangi i norr – till Laurentius Petri Sällskapets sommarkonvent, som hölls i Burträsk, en ort märklig på mer än ett sätt. Förutom att den gav den för en sydlänning egenartade upplevelsen med ljusa nätter, fick vi här ta del av livet i en församling, där den gamla kyrkokristendomen lever och ännu i dag bär god frukt. Den nybyggda kyrkan, där vi samlades till gudstjänster och föredrag, gav ett bestämt intryck av att både arkitekt och konstnär velat och lyckats ge sitt bästa åt en bygd, rik i både materiellt och andligt avseende. Kyrkan har som sig bör en stor och god orgel, och vid den hade varje dag en ny organist ansvaret för gudstjänstmusiken. Här skedde verkligen tjänst till Guds ära och församlingens stora uppbyggelse och glädje.

Konventets program var uppbyggt kring tidegården, som sjöngs och bads framme i kyrkans kor. För att få den rätta glädjen och behållningen av sådan gemensam bön, fordras viss förtrogenhet med den. I detta syfte övades dagligen kommande dags psalmodier, hymner och responsorier,

alla underbart sköna trots viss "krokighet". Ledaren gjorde det betydelsefulla påpekanget, att man förvisso kan med god behållning delta i tidegården, om man ej är sångare. Man läser då högt med. Syftet är ju gemensam bön, ej konsertframträande.

Fredag morgon firades mässa med domprosten David Lindqvist som celebrant och skriftetalare. Denne höll också ett föredrag om förbönen, där han dels gav en historisk översikt över förbönens plats i Kyrkans liturgi, dels enträget uppmanade till att taga vara på de möjligheter till förbön som vår gudstjänstordning ger oss, t. ex. förbön för sjuka från predikstolen. Om bönen handlade också två andra föredrag, nämligen kyrkoh. Adell: Kyrkans bön, samt pastor Lars Carlzon: Den enskildes bön. Dessa båda slag av bön, som oskiljaktigt lever samman i en rätt, biblisk kristendom. I samband med morgonböerna höll kyrkoh. Olaus Brännström bibelstudium: "Tre eviga frågor och den Eviges svar."

Vid årsmötet på lördag kväll där bl. a. skedde omval av styrelsen, talade Sällskapets ordf., kyrkoh. Adell: "Ur 1600-talets folkliga koralskatt." Här framhölls det gamla Kalmar-stiftets förmärliga koraltraditioner och vi fick höra prov på koral-

utformningar av kyrkoherde Leimontinus, fader till den s. k. Rappehandskriften.

På söndagen firades fullständig högmässa — en upplevelse av säreget slag: bänk efter bänk av ungdomar, unga äkta par, äldre reser sig och väntar där framme stilla på sin tur att få ta del av Frälsarens lekamen och blod. Vid en liten samvaro på kvällen avslutades dessa dagar så rika på lärdom och vederkvickelse, dagar över vilka kan sättas som motto: "Lovad vare Herren, dag efter dag bär Han oss; Gud är vår frälsning."

L. Bm.

Efter en hjertelig Indbydelse nordfra afholdt Laurentius Petri Sällskapet forgangen Aar sit Sommerkonvent i Burträsk.

Paa den, som kom den lange Vej fra et Sted sydligere end Sverrigs Grænse, gjorde de selve Stedet Indtryk baade ved sin Natur og sine Indvaanere, et Indtryk der fæstede sig i Sindet med en egen Styrke under Søndagens Højmesse i den ny Kirke. Salmesangen dér vil sent gaa i Glemme!

Trods det, at Stedet for Konventets Afholdelse laa saa afsides, havde dog henved 40 Deltagere fulgt Indbydelsen; og med Selskabets Formand, Arthur Adell, som Leder, dets to dérboende Medlemmar, Gudrun Zethelius og Vivi Andersson, som Værtsfolk og Edelviks Folkhögskola som Tilholdssted — begunstiget af Vejr og Vind — var alle Betingelser til Stede for, at Samværet kunde udfolde sig til fælles Be rigelse.

Ikke Stedet alene, men ogsaa de Emner man samledes om i Bibelstudium og Foredrag, saavel som Deltagerne, var medvir kende til at kaste en særlig Glans over de Dage. De ikke altfor mange Deltagere be gunstigede netop den indbyrdes Kontakt, saa ogsaa Pauserne blev indholdsbestemte. Alle var saaledes lutter Øre, naar Dr. Adell i Eftermiddagspausen berettede om sine Indtryk fra den store katolske Kon ference i Wien (Efteraaret 1954) af, hvor ledes det stod til med den gregorianske

Sangs Trivsel ud over Europa. Eller en Lejlighed, ved Aftentéen, hvor Herrerne blev rost for deres Sang. En Deltager maatte anse det for ikke helt berettiget, da Herrerne efter hans Mening sang meget forskelligartet og slet ikke anvendte nogen for den gregorianske Sang særlig fordelagtig Syngemaade. Kvindesiden havde efter sammes Opfattelse en mere homogén Klang, men maaske knap saa stor Sikkerhed. Samtalen førtes ad disse Veje ind paa Problemets "Den sungne — den læste Tidebøn", og en viss Frygt for at den sungne — skulde kommo op i et for højt Plan, saa den ikke kunde være et Menighedsanliggende, kom til Orde. Den af Menigheden sungne Tidebøn maatte være Maalaet at stræbe hen imod.

Bibelstudiets Emner, de tre Spørgsmaal til Jesus "Vad är sanning", "Herre, är det allenast få som bliva frälista?" og "Herre, huru bliver det då med denne?" ved Kyrkoherde Olaus Bränström, saavel som Foredragene, "Kyrkans bön" ved Arthur Adell, "Den enskildes bön" ved Lars Carlzon og "Förbönen" ved David Lindquist, førte Tankerne i Retning af Besindelse paa hvilke Værdier, der er os betroet i det som samlede os.

Foruden Bibelstudier og Foredrag maa ogsaa Øvetimerne nævnes. Da underteg nede for ikke mange Aar siden kom som Deltager till Konventer i Halmstad og Tylösand, forekom Øvetimerne som hele Strabadser. Der skulde naaes meget og det skulde være fint, trods den korte Tid der var til Raadighed; der blev taget om igen og slidt vældigt i det. Et Resultat blev vel allerede den gang naaet, men maaske er det først nu, det rigtigt viser sig, Resultatet af den Ildhu, hvormed der tidligere blev taget fat. Skønt der stadig dukker nye Ansigter op, betinget af Stedet hvor Konventet afholdes og Naboskab med dette, gaar Øvetimerne stadig friskere; der kræves stadig mindre Slid, der bliver, synes det mig, stadig mere Tid til Kommentarer, og Jordbunden er velberedt til at optage i sig

havd der — undertiden med rund Haand — strøes ud af Guldorn.

I Tilknytning til Aarsmødet, der bl. a. drøftede Stedet for næste Aars Sommerkonvent, holdt Sällskapets Ordförande Foredrag om Rappehaandskriftet. Det blev et ganske overordentlig interessant Indblik i Tiden omkring dets Affattelse, i hvordan Musiken til Brug i Skole og Kirke udefra er blevet ført til Landet og bearbejdet af lokale Sagkyndige, som dels har sat deres Præg paa Overleveringen, dels har bidraget personligt med nyt værdifuldt Melodistof. Udgivelsen af det maa imødeses med Clæde.

*Ethan Rosenskilde Larsen
Organist & Kantor ved
Sct. Olai Kirke, Helsingør.*

Laurentius Petri Sällskapet.

Styrelsen sammanträde i Stockholm den 13 februari, varvid ordförande och övriga funktionärer omvaldes.

Rörande årsurkunden meddelades att inledningen till den s. k. Rappehandskriften, författad av kyrkoherden, Teol. lic. Jan Redin förelåg tryckfärdig och att hovintendent J. Kroon, Malmö, svarar för fotostateringen och tryck av själva urkunden.

Registret till Breviarium lincopense, som

pastor Karl Erik Wallin håller på att utarbeta, skall föreligga nästa år. Begäran om anslag till detta arbete skulle ingivas.

Nytryck av småskrifterna av Bo Giertz (Vårt andaktsliv) och O. Hartman (Att bedja Guds ord) förelågo.

Den av kassören upprättade kassatablån företdeddes. Medlemsantalet hade stigit till 224 (1952: 160). Försäljningen av tidigare utgivna urkunder har nu fortgått, så att endast högst obetydliga restupplagor kvarstår. De hittills utgivna delarna av Breviarium lincopense (innehållande själva urkunden fullständigt) kostar 75 kr. Kostnaden för breviariets utgivande har uppgått till 21 702: — kr.

Om sommarkonventet beslutades att detsamma skulle förläggas till Ransäter, efter inbjudan från Geijerskolan. Tanken på att förlägga den till Mainau visade sig ej realisierbar. Tiden för sommarkonventet blir 31 juli–5 augusti. Vid samma tillfälle sammanträder arbetsutskottet för samarbete mellan de evangelisk lutherska kyrkorna, som bildades i Amsterdam sistligen höst. I anledning härav skulle något föredrag även ägnas frågan om detta internationella arbete, liksom också frågorna om internordiskt samarbete om möjligt skulle upptagas.

Ordf.

Laurentius Petri Sällskapets medlemmar.

Musikdirektör E. Abrahamsson, Barnhemsgatan 27, Mölndal.

Abt-Herwegen-Institut (Archiv für Liturgiewissenschaft) Maria-Laach über Andernach / Rh, Tyskland.

Komminister Andreas Adell, Prästgården, Simontorp.

Kyrkoherde Arthur Adell, Söderköping.

Studeranden Bo Adell, Mjärdevigatan 11, Malmslätt.

Fru Malin Adell, Söderköping.

Komminister Olov Agrell, Finspång.

Doktorinnan Maja Ahlberg, Traryd.

Diakonissan Ingrid Alfredsson, Göteborgsvägen 103, Sävedalen.

Musikdirektör Folke Alm, Varberg.

Kyrkoadjunkt Harald Andersson, Östra Sjukhuset, Malmö.

Kyrkoherde Herman Andersson, Söderby, Roslagsbro.

Kantor Joel Andersson, Skillingaryd.

Komminister Olle Andersson, Hunnebergsgatan 10, Linköping.

Kantor Reinhold Andersson, Harplinge.

Fil.mag. Vivi Andersson, Burträsk.

Kyrkoherde Johan Andreasson, Getinge.