

Nytt danskt tidegärdssällskap

”Selskabet dansk Tidegærd” holdt sit første Aarsmøde i Løgumkloster 8. Juli 1965. Dette skete i Forbindelse med det tredje Tidesangskonvent. Deltagerne i det andet Tidesangskonvent gav Udtryk for Ønske om fastere Rammer om disse Sammenkomster, og Indbyderkredsen paatog sig til det følgende Konvent at forelægge Udkast til Vedtægter for en Organisation.

Forberedelserne til Selskabets Dannelses rækker endnu et Aar længere tilbage end de tre Tidesangskonventer, til Studiekonventet 1962. Ved dette var samlet en Kreds for mere principielt at drøfte det danske Sprogs Muligheder i Forbindelse med gregoriansk Melodik.

Det nystiftede Selskab ser det som sin Opgave at afholde Kurser og Konventer til Studium af – og indøvelse i gregoriansk Sang paa dansk, for derved at fremme Bestræbelserne for en Genindførelse af Tidesangen.

Baade Studiekonventet og Tidesangskonventerne har nøje holdt sig paa denne Linie. Programmet for Konventerne har hver Dag haft en Sangtime Formiddag og Eftermiddag. Det har været Foredrag om – og Drøftelser af saglige Problemer i Forbindelse med den musikalske Udførelse. En daglig Bibeltime har hovedsageligt hentet sit Stof fra Tekster, der forekom i de Tidebønner som blev indøvet. Af de daglige Tidebønner er Sexten blevet læst, Laudes/Matutin, Vesper og Completorium sunget.

Til Brug for Arbejdet foreligger to Publikationer, begge tilrettelagt af Dag Monrad Møller, Finn Viderø og Harald Vilstrup, ”Dansk Tidebog” og ”Ungdommens Tidebog”. Musikken til den første er endnu ikke udkommet, men til ”Ungdommens –” findes to Musikbilag, ”Antifonale I” og ”– II – III”.

E.R.L.