

Redaktören har ordet

Jens Ljunggren

Denna gång kommer Scandia ut som temanummer. Det är inte första gången och inte sista. Formen med temanummer har flera fördelar. Ett specialområde kan belysas och forskningsfronter granskas. Ett temanummer gör det möjligt att med ett samlat grepp presentera högst aktuell forskning. Detta bidrar till ökad breddning och fördjupning av olika vetenskapliga ämnesområden. Ungefär en gång om året kommer vi att presentera sådana tematiska översikter och flera intressanta rubriker står på listan: queer-historia i Norden, historia och plats samt historisk religionsforskning.

Temat för detta nummer är psykiatrihistoria. De artiklar som ingår är frukten av en psykiatrihistorisk konferens som hölls i Lund våren 2006 med deltagare från Sverige, Danmark, Norge och Island. Ämnet för konferensen var arvet efter Foucault i skandinavisk och internationell psykiatrihistoria. För inte så länge sedan var Michel Foucault på allas läppar i historikervärlden. Så är det inte längre men han har förstås inte skrivits ut ur det vetenskapliga samtalet. Historiker och andra som vill analysera vårt sätt att se på avvikelser och vansinne, medikala praktiker eller sjukvårdens institutionalisering befinner sig oundvikligen på Foucaults intellektuella mark, och det manar, för att inte säga tvingar, till debatt och ställningstaganden. Artiklarna i detta nummer visar på flexibilitet och nya öppningar i den Foucaultska teoribildningen. Foucaults författarskap var inte statiskt och genom att betona olika delar av hans vetenskapliga produktion skapas nya ingångar till att förstå psykiatriens och sinnessjukdomarnas historia.