

# Författare i detta nummer

MIKKEL LETH JESPERSEN, f. 1977, Canc.mag. i Historia och engelska vid Århus Universitet. Redaktör för tidskriften *Den jyske Historiker* 2005. Har publicerat artiklar om 1800-talets kolonialism men sysslar i första hand med senmedeltidens och den tidigmoderna tidens sociala och ekonomiska historia. Undervisar för närvarande på Gymnasieskolen.

ANDREAS MARKLUND, f. 1972, fil.dr i historia. Disputerade 2002 vid *European University Institute i Florens*, idag verksam vid universitetet i Köpenhamn. I sin forskning har han framförallt arbetat med manlighet ur olika perspektiv, och tidigare publikationer omfattar bland annat *I hans hus. Svensk manlighet i historisk belysning* (2004).

LOUISE SEBRO, f. 1973, är doktorand i historia vid Lunds universitet och har tidigare forskat om eurokaribisk kultur. Hon arbetar på en avhandling om afrikansk kultur i danska Västindien.

ANDERS AHLBÄCK, f. 1973, doktorand från Åbo Akademi år 2000. Arbetar på en avhandling om manlighet och nationalism i Finlands fredstida värnpliktsarmé 1881–1939 och är timplärare i kritisk mansforskning vid Åbo Akademi.

FREDRIK CHALFORK, f. 1973, fil.mag. i historia vid Lunds universitet. Är för närvarande verksam som lärare på Linäkerskolan i Svalöv. Forskningsintresset faller inom ramen för medicinens och läkarnas inverkan på den moderna människan och den moderna människobilden i Sverige under främst 1900-talet.

HARALD GUSTAFSSON, f. 1953, är professor i historia vid Lunds universitet och har huvudsakligen forskat om statsbildning, politisk kultur och identiteter i det tidigmoderna Norden. Bland hans publikationer på detta fält kan nämnas *Mellan kung och allmoge. Ämbetsmän, beslutsprocess och inflytande på 1700-talets Island* (1985), *Political Interaction in the Old Regime. Central Power and Local Society in the Eighteenth Century Nordic States* (1994) och *Gamla riken, nya stater. Statsbildning, politisk kultur och identiteter under Kalmarunionens upplösningsskede 1512–1541* (2000). Senast har han behandlat Skånes övergång från Danmark till Sverige, t.ex. i "Att göra svenskar av danskar? Den svenska integrationspolitikens föreställningsvärld 1658–1693", i *Da Østdanmark blev Sydsvrige. Otte studier i dansk-svenske relationer i 1600-tallet*, Karl-Erik Frandsen & Jens Chr. V. Johansen (red.) (2003).

## Recensenter

FREDRIK BJÖRK, doktorand, Malmö, THOMAS EKMAN JØRGENSEN, ph.d.; Köpenhamn, BO ERIKSSON, doktorand, Sthlm; PÄR FROHNERT, docent, Sthlm; TOMMY GUSTAFSSON, doktorand, Lund; DICK HARRISON, professor Lund; JENS LERBOM, FD, Halmstad; MARIE LINDSTEDT CRONBERG, FD, Lund; JENS LJUNGGREN, docent, Lund; SUSANNE MALCHAU, lektor, Århus; TORBJÖRN NILSSON, docent, Södertörns Högskola; HANS NILSSON, FD, Linköping; STEFAN PERSSON, FD, Lund; ELSE ROESDAHL, professor Århus; TANJA SCHULT, doktorand, konstvetare och skandinavist; Södertörns högskola/Humboldt Universitet Berlin; BIRGITTA SVENSSON, professor, Nordiska Museet; CHARLOTTE TORNBJER, FD, Lund; EVA HELEN ULVROS, docent, Lund; ULF ZANDER, FD, Lund/Jönköping; LISA ÖBERG, docent, Södertörns högskola.