

Innehåll*Hans Torben Gilkær*

In honore sancti Kanuti martyr
Konge og Knudsgilder i det 12. år-
hundrede 121

Aleksandr S Kan

Ryssland och de rysk-svenska rela-
tionerna i ljuset av den svenska
publicistiken från frihetstiden och
den gustavianska tiden 163

Viking Mattsson

Ammor och barnafödande i Malmö
1750–1850 173

Lars Niléhn

Agrar intressepolitik. Från bonde-
förbund till centerparti 199

Ingvar Johansson

Paradigmbegreppet och historie-
och samhällsvetenskaperna 239

Rolf Torstendahl

Genmåle till Ingvar Johansson 251

Medverkande i detta häfte

Hans Torben Gilkær, f. 1954, cand.
mag., Odense, har publicerat »Minefor-
pagternes økonomiske position i Athen
i det 4. årh. f. Kr.», *Museum Tuscula-
num* 36–39, Köpenhamn 1979.

Aleksandr S Kan, Dr.Ist.Nauk, professor
i historia vid Sovjetunionens Vetens-
kapsakademis institut för allmän histo-
ria i Moskva, författare till en rad mono-
grafier och uppsatser om svensk och
skandinavisk historia, huvudredaktör för
den sovjetiska sverigehistorien *Istorija
Sjvetsii*, 1974.

Viking Mattsson, f. 1930, forsknings-
assistent inom projektet *Industrialise-
ringens inverkan på barns och ungdoms
sociala miljö* vid Historiska institutionen
i Lund.

Lars Niléhn, f. 1944, FD 1975 på av-
handlingen *Nyhumanism och medbor-
garfostran. Åsikter om läroverkets mål-
sättning 1820–1875*. Sedan 1975 forsk-
ningsassistent vid Historiska institutio-
nen i Lund, först vid framtidsstudiepro-
jektet *Sveriges Internationella Villkor*
och från 1978 vid historiprojektet
Sveriges europeisering under 1600-talet.

Ingvar Johansson, f. 1943, docent i ve-
tenskapsteori vid Umeå universitet. Har
bl a skrivit avsnittet »Anglosaxisk vetens-
kapsfilosofi» i *Positivism, marxism,
kritisk teori*, Stockholm 1972 och
*A Critique of Karl Popper's Methodo-
logy*, Stockholm 1975.

Rolf Torstendahl, f. 1936, professor i
historia vid Stockholms universitet, har
skrivit *Källkritik och vetenskapssyn i
svensk historisk forskning 1820–1920*,

Hain Rebas

Hugo Yrwings »Baltiska intressepolitik . . .» 253

Hugo Yrwing

Svar till professor Hain Rebas 254

Stockholm 1964, Historia som vetenskap, Stockholm 1967, 1971, artiklar i historieteoretiska frågor samt böcker och artiklar om andra historiska problem.

Hain Rebas, f. 1943. Professor i historia vid Kiels universitet, FD 1976 på avhandlingen Infiltration och handel. Studier i senmedeltida nordisk Balticumpolitik.

Hugo Yrwing, f. 1908, FD, f d lektor vid Katedralskolan i Lund och docent i historia vid Lunds universitet; ett stort antal skrifter till medeltidens och vasatidens historia; har medarbetat bl a i *Meddelanden fr Malmö luftförsvarsförening*, *Vort Kulturarv* och *Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid*.

Summeries 255