

Innehåll

Ulf Teleman
Historien och språkhistorien 149

Alvar Ellegård
Theologians as historians 169

with comments by
Bertil Albrektson

Per Bilde

Matti Klinge

Birger Olsson

Medverkande i detta häfte

Ulf Teleman, f 1934, professor i nordiska språk vid Lunds universitet.

Alvar Ellegård, professor i engelska vid Göteborgs universitet 1962:84. Har bl a skrivit *Darwin and the General Reader*, 1958, *A Statistical Method for Determining Authorship*, 1962, *Språket och hjärnan*, 1982, *Myten om Jesus*, 1992.

Bertil Albrektson, f 1929, professor i exegetik företrädesvis gammaltestamentlig exegetik vid Åbo Akademi 1967–76, flyttade till Uppsala 1976 och arbetar där på heltid i den statliga bibelkommissionen med nyöversättningen av Gamla testamentet. Har bl a skrivit *History and the Gods*, 1967, och *Kapitlet om Jehu*, 1979.

Per Bilde, f 1939, lektor i religionsvetenskap vid Aarhus uniiversitet. Har bl a skrivit *Josephus som historieskriver*, 1983, och *Josephus between Jerusalem and Rome*, 1988.

Matti Klinge, f 1936, professor i historia vid Helsingfors universitet. Har bl a skrivit *Blick på Finlands historia* (1977), *Helsingforsuniversitet 1640–1990* (1987–90) Romanus sum (1992).

Birger Olsson, f 1938, professor i nya testamentets exegetik vid Lunds universitet. Har bl a skrivit Svenskt bibelöversättningsarbete (i Nyöversättning av Nya testamentet, 1968), *Structure and Meaning in the Fourth Gospel*, 1974, *En bok om Rut*, 1979, *Första Petrusbrevet*. 1982.

Rolf Torstendahl

and a reply by the author

Alvar Ellegård

Göran Blomqvist

Akademiska visioner under 1800-talets tre sista decennier 205

Sverker Oredsson

Stormaktsdrömmar och stridsiver. Ett tema i svensk opinionsbildning och politik 1910—1942 257

Bertil Fridén

Småtullhuvudböckerna om vardags-ekonomin 297

Lennart Andersson Palm

Tullserierna en värdefull historisk källa 329

Summaries 135

Rolf Torstendahl, f 1936, professor i historia vid Uppsala universitet.

Göran Blomqvist, f 1951, forskarassistent i historia vid Lunds universitet. Disputerade 1992 på avhandlingen *Elfenbenstorn eller statsskepp? Stat, universitet och akademisk frihet från Agardh till Schück*.

Sverker Oredsson, f 1937, docent i historia vid Lunds universitet. Har bl a skrivit *Järnvägarna och det allmänna*, 1969, och *Gustav Adolf, Sverige och Trettioåriga kriget. Historie-skrivning och kult*, 1992.

Bertil Fridén, f 1947, högskolelektor vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Disputerade i ekonomisk historia i Göteborg med avhandlingen *På tröskeln till marknaden. Institutionell kontext, makt och ekonomisk effektivitet i Västsverige 1630—1800*, 1991.

Lennart Andersson Palm, f 1947, disputerade september 1993 i historia i Göteborg på avhandlingen *Människor och skördar. Studier kring agrar-historiska metodproblem 1540—1770*