

Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och skolan

Gunnar Gillberg, Lars Ivarsson, Kristina Palm och
Anna Peixoto

Årets avslutande nummer av Arbetsmarknad & Arbetsliv (nr.4, 2021) består av tre artiklar och tre recensioner.

I artikeln "Försörjningsformens betydelse vid arbetsmarknadspolitiska bedömningar: Ett faktoriellt vinjettexperiment" undersöker Marie Thegerström och Rickard Ulmestig vilken betydelse försörjningsformen har för vilken service arbetsökande på Arbetsförmedlingen får beviljad. Vilken betydelse har den arbetsökandes försörjning, etnicitet, tidigare missbruk eller funktionsnedsättning för fattade beslut? Författarna visar att försörjningsformerna har betydelse samt att resultatet också antyder att Arbetsförmedlingen tar sitt särskilda ansvar för att etablera immigranter och personer med funktionsnedsättning, medan personer med tidigare missbruk i högre grad hänvisas till kommunen.

Gunnar Aronsson och Wanja Astvik undersöker i artikeln "Etiska dilemman får chefer inom socialtjänsten att sluta sin anställning" relation mellan de krav som ställs på chefer inom socialtjänsten i anslutning till svåra beslut och olika stödfaktorer. I artikeln argumenterar författarna för behovet av att identifiera etiska dilemman och ge bättre stöd i svåra beslutssituationer, vilket i sin tur kan minska den andel som funderar på att lämna sin chefsbefattning.

Magnus Frostenson och Hans Englund undersöker i artikeln "Styrteknologier och differentiering av den professionella praktiken - exemplet lärare" förekomst och användning av instrument för att mäta lärares arbetsprestationer. Analysen bygger på enkätdata från svenska grundskole- och gymnasielärare. Författarna visar att mängden och formen av prestationsmätningar varierar stort och att det finns skillnader mellan gymnasier och grundskolor och mellan aktiebolagsdrivna friskolor jämfört med andra skolor.

I detta nummer har vi också tre recensioner. Eskil Wadensjö recenserar boken *Arbete och psykisk hälsa. Viktigt vetande och vanliga myter*, skriven av Anna-Carin Fagerlind. Boken belyser och diskuterar relationen mellan psykiskt hälsa och arbetslivet struktur och förändring. Tobias Samuelsson recenserar Emir Estradas bok *Kids at Work. Latinx Families Selling Food on the Streets of Los Angeles*.

Boken lyfter fram barnarbete i första hand med fokus på USA. Den tredje recensionen rör boken Handicap og beskaeftigelse. Fra barrierer til broer som är redigerad av Thomas Bredgaard, Finn Amby, Helle Holt och Frederik Thuesen. Recensionen är även i detta fall skriven av Eskil Wadensjö och boken undersöker relationen mellan funktionsnedsättning, arbetsmarknad och offentliga insatser ur en rad perspektiv.