

Ledare

Ernst Cassirer (1874-1945) var en betydande tysk 1900-talsfilosof som på senare tid tilldrog sig allt större intresse. Att han 1935-41 var professor vid Göteborgs universitet är föga känt utanför fackkretsarna. Cassirer hade doktorerat för nykantianerna Hermann Cohen och Paul Natorp i Marburg, och blev professor och rektor vid universitetet i Hamburg. Efter Hitlers maktövertagande lämnade han Tyskland och blev efter några år i Oxford utnämnd till professor i Göteborg. Han blev svensk medborgare och publicerade flera böcker med anknytning till svensk kultur och filosofi. 1941 flyttade Cassirer till USA, där han verkade vid Yale och Columbia University intill sin död 1941. I Göteborg finns sedan ett antal år ett svenskt Ernst Cassirer-sällskap. Ernst Cassirers mångsidiga filosofiska verksamhet har stor relevans för religionsvetenskap och teologi, bl.a. genom hans kring symbolbegreppet centrerade kulturfilosofi, men även genom hans postumt utkomna arbete om den totalitära staten. När Svensk Teologisk Kvartalskrift i detta nummer publicerar en uppsats, ”The Cultural Function of Monotheism: On Cassirer’s Late Political Philosophy”, är vi glada över att kunna bidra till det ökade intresset för denne betydande filosof i ett av de länder han verkade.

I övrigt innehåller numret uppsatser från olika ämnesområden inom teologi och religionsvetenskap, och speglar därmed den bredd STK vill hålla. Däremot saknar just detta nummer en recensionsavdelning, som dock givetvis återkommer i kommande nummer. Den mångåriga recensionsredaktören Martin Lembke, doktorand i religionsfilosofi, har lämnat över uppdraget till Linnéa Gradén, doktorand i Gamla testamentets exegetik. Vi tackar Martin för hans gedigna arbete för STK, och hälsar Linnéa välkommen till denna viktiga och stimulerande uppgift.

I kommande nummer av STK kommer vi att publicera föredragen från två symposier som hållits vid Centrum för teologi och religionsvetenskap under innevarande läsår. Först blir det ett Gustaf Wingren-nummer med material från symposiet till minnet av hundraårsdagen av hans födelse. I ett senare nummer kommer föredragen från det symposium som hölls med anledning av Bengt Hägglunds 90-årsdag att publiceras.

Som vanligt välkomnar vi att bidrag insänds till redaktionen. STK är ett ledande organ för teologi och religionsvetenskap i Sverige. Tidskriften är rankad i ERIH (se nedan) och har publikationsstöd från Vetenskapsrådet.

Gösta Hallonsten, redaktör

<http://www.teol.lu.se/stk/>

ERIH (European Reference Index in the Humanities) har upprättats av ESF (European Science Foundation): en samarbetsorganisation för Europas forskningsråd. ERIH är ett klassificeringsverktyg vars syfte är att underlätta värderingen av humanistiska forskningsresultat. De tidskrifter som bedöms uppfylla tillräckligt höga vetenskapliga kriterier vad gäller kvalitet och spridningsområde rangordnas från A till C. STK har betyget C, vilket innebär att STK anses ha en viktig regional betydelse inom kategorin religionsvetenskap och teologi. (Som jämförelse innebär betyget A att en tidskrift är en ledande internationell auktoritet inom sitt område.) Förteckningen är ännu preliminär, men det hindrar inte att forskningsfinansiärer som exempelvis Vetenskapsrådet tar hjälp av ERIH-förteckningen vid sina bedömningar av tidskrifters relativa betydelse.