

Ledare

GÖSTA HALLONSTEN

När *Svensk Teologisk Kvartalskrift* startades 1925 i Lund var den inte tänkt att främst vara ett språkrör för den så kallade Lundateologin. Även idag vill *STK* främst vara ett forum för svensk och svenskspråkig teologisk och religionsvetenskaplig forskning och debatt. Ändå kom innehållet i *STK* under de första decennierna att i hög grad avspegla Lundateologins uppgående stjärna. Lundateologin är ännu ett begrepp och Anders Nygren och Gustaf Aulén är namn som världen över förknippas med Lund. I ett tidigare nummer publicerade vi uppsatser i anknytning till Auléns klassiska bok *Den kristna försoningstanken* eller *Christus Victor* (STK 2010/4).

Gustaf Wingren hörde inte till Lundateologin i strikt mening men hans teologi kan endast förstås mot denna bakgrund. Wingren både för vidare arvet från sina lärare och gör upp med det. Också Wingren blev en internationellt känd teolog som översattes till flera språk. Idag är måhända Wingren mera läst utomlands än i Sverige. I november 2010 anordnade Teologiska Fakulteten i Lund ett symposium till minnet av Gustaf Wingrens födelse 100 år tidigare. Då var det också 10 år sedan Wingren gick ur tiden. Symposiet var välbesökt men avspeglade också att Gustaf Wingrens teologi betyder mer för en äldre generation teologer och präster än för de yngre. I den artikel som inleder detta nummer tar Bengt Kristensson Ugglå bl.a. upp frågan varför det på senare tid blivit så tyst kring Gustaf Wingrens teologi. Kristensson Ugglå publicerade 2010 sin teologiska biografi över Gustaf Wingren (*Gustaf Wingren: Människan och teologin*). Vid nämnda symposium höll Kristensson Ugglå huvudföredraget vilket sedan följdes av ett antal kortare anföranden.

I detta nummer publicerar vi en helt nyskriven artikel av Bengt Kristensson Ugglå där han vidareutvecklar några av de teman som han tog upp i sin teologiska biografi över Gustaf Wingren och i föredraget vid Wingrensymposiet. I en andra avdelning finns de olika anföranden av kortare och mera personlig karaktär som hölls vid nämnda symposium. Dessa texter avspeglar mycket tydligt det inflytande Gustaf Wingren haft på en hel generation präster och teologer i Svenska kyrkan. Wingren var, som Kristensson Ugglå framhållit, i hela sin strävan och inriktning visserligen en akademisk teologi. För honom var universitetsteologin en vetenskaplig verksamhet som dock i hög grad relaterade sig till den praxis som kyrkan och särskilt den ständigt pågående förkunnelsen utgör. Wingrens 1949 utkomna *Predikan* var inte en handbok i predikokunst utan ”en principiell studie”, som underrubriken lyder. Det var således en systematisk-teologisk bok. Ändå visar flera av de bidrag som publice-

ras här vilken betydelse Wingrens teologi haft just för predikans praxis. Förutom denna aspekt på Wingren-receptionen belyses i texterna Wingrens användning av skönlitteratur, hans social-etiska engagemang och hans kyrkosyn. Sammantaget ger texterna från Wingrensymposiet en klar bild av det inflytande Gustaf Wingren haft i svensk teologi och kyrkoliv under andra hälften av 1900-talet. Det är vår förhoppning att med detta nummer stimulera en fortsatt diskussion och forskning kring Gustaf Wingrens teologi.

ERIH (European Reference Index in the Humanities) har upprättats av ESF (European Science Foundation): en samarbetsorganisation för Europas forskningsråd. ERIH är ett klassificeringsverktyg vars syfte är att underlätta värderingen av humanistiska forskningsresultat. De tidskrifter som bedöms uppfylla tillräckligt höga vetenskapliga kriterier vad gäller kvalitet och spridningsområde rangordnas från A till C. STK har betyget C, vilket innebär att STK anses ha en viktig regional betydelse inom kategorin religionsvetenskap och teologi. (Som jämförelse innebär betyget A att en tidskrift är en ledande internationell auktoritet inom sitt område.) Förteckningen är ännu preliminär, men det hindrar inte att forskningsfinansiärer som exempelvis Vetenskapsrådet tar hjälp av ERIH-förteckningen vid sina bedömningar av tidskrifters relativa betydelse.