

## Filosofi och religion

Svensk Teologisk Kvartalskrift har flera gånger haft förmånen att få publicera artiklar som uppmärksammat det ökade filosofiska intresset för religion och religiösa frågeställningar. Som Arne Grøn påpekar i sin artikel nedan var det på 1970-talet brukligt att tala om religion i relation till irreligiositet. Sedan dess har det religiösa klimatet förändras. Olika religioner har de senaste decennierna blivit en alltmer påtaglig närvaro inom kulturella, sociala, politiska och ekonomiska sfärer världen runt. Denna «religionens återkomst» har också inneburit nya sätt för filosofin att närma sig religion och religioner. Religion diskuteras inte bara i förhållande till irreligiositet, och religion är inte blott ett objekt för filosofiskt studium, utan en utmaning för det filosofiska tänkandet.

Den 6–8 juni 2002 arrangerade filosofinstitutionen på Södertörns Högskola, Stockholm, det fjortonde internordiska filosofiska symposiet som behandlade just filosofi och religion. Dessa internordiska filosofiska symposier äger rum vart annat år, och arrangeras på uppdrag av Nordiskt institut för filosofi (NIFF). NIFF är en sammanslutning som grundades 1976 av nordiska forskare som ville finna ett medium för att diskutera filosofi bortom de gränser som sattes av skilda traditioner och skolbildningar. Syftet med konferensen var flera. Ett var att uppmärksamma det ökade intresset för religion bland filosofer i allmänhet. Ett annat var att stärka ett samtal som i Sverige fört en tynande tillvaro de senaste decennierna, nämligen samtalet mellan filosofer, religionsfilosofer och teologer. Strävan här var inte att hitta tillbaka till någon slags harmonisk relation mellan dessa klassiska akademiska discipliner, utan snarare att stimulera till en ömsesidigt kritisk dialog där nya perspektiv blir möjliga för samtliga deltagare.

Ett sådant samtal vill STK gärna vara med och bidra till. I detta temanummer sker det genom att vi i samarbete med Södertörns filosofinstitution publicerar fyra av de föredrag som hölls vid konferensen plus responser. Därigenom kan läsaren själv skapa sig en bild av det samtal som konferensen ville initiera. Valet att publicera bidragen på engelska kan synas märkligt när det gäller en svensk tidskrifts rapport om en nordisk konferens. Engelska har på gott och ont blivit vår tids *lingua franca*, inte minst på vetenskapliga konferenser. Det goda det för med sig är att inte bara nordiska konferensdeltagare och STK-läsare med skandinaviskt modersmål kan ta del av en diskussion som är internationell snarare än blott nordisk.

STK:s redaktion är glad och tacksam för det samarbete som gjort detta nummer möjligt. Docent Hans Ruin, docent Marcia Sá Cavalcante Schuback och konferenssekreterare Jonna Bornemark från Södertörns Högskola har arrangerat konferensen såväl som deltagit i planeringen av detta temanummer. Författarna har ställt sina bidrag till STK:s förfogande och Birgit och Sven Håkan Ohlssons fond har bidragit med medel till ett utökat nummer.

För övrigt rapporteras att STK:s redaktion har bytt sammansättning (se redaktionsrutan) samt att konferensen «Contemporary French Theology and Philosophy» har avhållits i Lund den 12–14 september. Denna konferens arrangerades av STK i samarbete med Teologiska fakulteten, Lund och sponsrades av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund samt Krook-ska fonden, Lund. Artiklar från konferensen — av stort intresse för detta nummers läsare — kommer att publiceras under 2003.