

# Ledare

JAYNE SVENUNGSSON

Vad händer när en stor tänkare tystnar? Jacques Derrida (1930–2004) ställde frågan i ett tal vid Emmanuel Levinas (1906–1995) begravning för många år sedan och svarade att det för hans egen del var en erfarenhet som skulle förbli lika outtömlig som det rika arv av tankar och texter som Levinas lämnade efter sig. Och nog är det så det förhåller sig med varje stor tänkare som går ur tiden. En tystnad och saknad, men också en tacksamhet över det intellektuella livsverk som består. Under detta års första månader har två betydande teologiska röster tystnat: James M. Gustafson (1925–2021) och Hans Küng (1928–2021). I och med detta nummer inleder vi en ny tradition av att mer regelbundet uppmärksamma när tongivande teologer och religionsvetare går ur tiden. Det är sålunda en glädje att få publicera Carl Reinhold Bråkenhielms och Mårten Björks fina minnesporträtt över Gustafson och Küng.

En glädje är det också att få kungöra resultatet av en annan ny tradition i tidskriftens regi. I fjol utlyste *Svensk Teologisk Kvartalskrift* en pristävling för bästa vetenskapliga artikel, riktad till nydisputerade forskare i teologi och humaniora. Bland de många välskrivna bidrag som inkom beslutade redaktionen i mars att låta kyrkohistorikern Katarina Pålsson (Lunds universitet) och idéhistorikern Anton Jansson (Göteborgs universitet) dela på priset. Artiklarna kommer att publiceras i nästa nummer, men redan här vill vi rikta ett stort grattis till båda pristagarna!

Att svensk teologi och religionsvetenskap i dag har många spännande yngre röster vittnar också flera av föreliggande nummers artiklar om. Johan Eddebos religionsfilosofiska reflektion över de sekulära eskatologiska föreställningar som bar upp inflytelserika populärhistoriska verk i Sverige från 1970-tal till 1990-tal är här ett utmärkt exempel. Givande är det också när yngre forskare går i dialog med etablerade forskare, såsom i Samuel Åsbergs

ansats att bryta upp några av läsningarna inom nutida kristen socialetik genom en konstruktiv-kritisk läsning av Carl-Henric Grenholms trinitariskt grundade lutherska etik.

2016 blev den amerikanska författarinnan Marilynne Robinson hedersdoktor vid teologiska fakulteten i Lund och vi hade senare förmånen att publicera den tankeväckande föreläsning hon höll vid Centrum för teologi och religionsvetenskap under rubriken ”Theology for this Moment” (nummer 3–4, 2016). Mot denna bakgrund är det roligt att konstatera att forskningen kring Robinsons verk slagit rot i Norden. I sin artikel om dopets betydelse i Robinsons roman *Lila* visar Elina Takala på ett fascinerande sätt hur läsningen av verket kan fördjupas med ett teologiskt prisma. Den tematiska spridningen i detta nummer kröns till sist av den föreläsning David Davage höll hösten 2020 med anledning av att han blivit docent i Gamla testamentets exegetik vid teologiska fakulteten i Lund. Davage reflekterar här över det dilemma som ligger i att de flesta av Gamla testamentets texter är anonyma och diskuterar dilemmat i relation till olika författarförståelser.

I och med detta nummer av *Svensk Teologisk Kvartalskrift* sker ett par skiften i redaktionen. Sara Järlemyr, doktorand i Gamla testamentets exegetik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, blir ny recensionsredaktör efter Elisabet Nord, och undertecknad tar över redaktörskapet från Samuel Byrskog. Tillsammans med redaktionssekreterare Martin Nykvist och den övriga redaktionen ser vi fram emot att förvalta tidningens arv vidare in i 2020-talet. Vi vill också passa på att rikta vårt varma tack till Elisabet och Samuel för deras goda insatser under åren som gått. ▲