

Ledare

SAMUEL BYRSKOG

I våras hade teologiska fakulteten i Lund glädjen att utse två nya hedersdoktorer och STK kan nu i det fjärde numret för året presentera bearbetade versioner av de föreläsningar som de höll dagen innan promotionen den 25 maj 2018. Elias Kifon Bongmba, teolog och afrikanist verksam vid Rice University i Houston, Texas, föreläste om ett afrikanskt och specifikt lokalt perspektiv på eskatologi och utmanade åhörare angående eskatologins sociala dimension, att gå från förutsägelse till handling i väntan på ny skapelse. Robert D. Resnick, ordförande i samlingskommittén för Ravensbrückarkivet vid Universitetsbiblioteket i Lund och engagerad i arbetet mot antisemitism, gav personligt färgade berättelser om sitt engagemang i och framväxten av Ravensbrückarkivet, med en vädjan att aldrig låta rösterna från de kvinnor och barn som arkivet vittnar om tystna. I båda dessa föreläsningar spränger hedersdoktorerna de akademiska murarna och lyfter blicken mot den värld som fakultet och universitet vill förstå, förklara och förbättra. Där vill vår fakultet vara med.

STK fortsätter också debatten om bibelvetenskapen – exegetiken. Som få andra discipliner skapar det analytiskt kritiska studiet av Bibeln diskussioner om dess uppgift och relevans. Så har det varit från den moderna bibelvetenskapens begynnelse. De som allra intensivast studerar texterna i den hebreiska och grekiska bibeln granskas kanske just därför att deras detaljarbete av många anses centralt och omistligt. Det är glädjande att diskussionen fortsätter.

De första två artiklarna i detta nummer handlar om bibelvetenskapens uppgift och relevans i dag. Kyrkohistorikern Joel Halldorf ger en profilerad argumentation för att bibelvetenskapen bör komplettera sin historisk-kritiska fokusering och genom medveten allegorisk tolkning öppna upp för en kristen teologisk reflektion och därmed försvara sin plats som teologisk

disciplin. Natalie Lantz, Petter Spjut och Ola Wikander, tre exegeter med kompetenser även utanför studiet av Bibeln, avfärdar Halldorfs presentation av bibelvetenskapen och argument för den allegoriska tolkningens roll som förenklad. De pekar på att den konfessionsfria bibelvetenskapen befriar oss från att bara studera oss själva och vår egen tradition och ser den som en relevant röst i den mångfacetterade *agoran* just eftersom den möjliggör intersubjektiva samtal och höjer oss över nutidens segmenterade och traditionsbundna partikularism till ett mångflödande hav av text-, religions- och teologihistoria.

Var och en må ta ställning i debatten. Återigen handlar den om världen utanför det strikt akademiska. Det är svårt att förhålla sig neutral, och det är så det ska vara. STK vill främja samtalet, frammana olika synpunkter och hjälpa oss till välgrundade religionsvetenskapliga och teologiska hållpunkter. ▲