

# Ledare

JOHANNA GUSTAFSSON LUNDBERG  
ROLAND SPJUTH

STK har alltid varit en tidskrift där teologins och religionsvetenskapens olika ämnesdiscipliner kan mötas och lyssna till varandra. De flesta andra facktidsskrifter är specialiserade inom ett visst område. Kanske är STK en av de få arenor som finns i vårt land för ett sådant brett teologiskt utbyte. I alla fall tycker vi att detta nummer av STK är ett tydligt exempel på det fruktbara i att mötas över ämnesdiscipliner för att ta lärdom av hur samma teman behandlas ur olika perspektiv.

I den första artikeln gör Marie Rosenius, doktorand vid Umeå universitet, en analys av ämnet *praktisk teologi* under 1900-talet. Hon beskriver först hur ämnet genomgått en historisk deskriptiv fas som ersattes av en empirisk vändning starkt formad av beteendevetenskaperna. Därefter visar hon hur dessa faser också influerat synen på kyrkan inom 1900-talets svenska teologi. Artikeln visar tydligt hur stark den interdisciplinära påverkan är mellan teologins olika delområden. Vi publicerar också en bibelvetenskaplig artikel av Cilliers Breytenbach, professor i Berlin och Stellenbosch. Artikeln bygger på en föreläsning som Breytenbach höll förra hösten i samband med invigning av CTRs nya lokaler i Lund. Föreläsningen knyter an till namnet på lokalen – LUX – och är en analys av ljuset i Nya Testamentet. Vi har redan tidigare i STK 2014:4 publicerat professor Samuel Rubensons kyrkohistoriska föreläsning på samma tema. Joel Halldorf, lektor vid teologiska högskolan i Stockholm, skriver en kyrkohistorisk artikel som analyserar kyrkosynen hos en av 1900-talets viktigaste svenska kyrkoledare, pingströrelsens grundare Levi Petrus. Artikeln ger intressanta historiska perspektiv på Petrus ecklesiologi men väcker också breda teologiska frågor kring relationen mellan religiös tro och social kroppslighet. Slutligen har vi en artikel skriven av Mattias Martinsson, professor i systematisk teologi vid Uppsala, som utifrån Hjalmar Falks nya avhandling om Carl Schmitt diskuterar de mycket aktuella frågorna om politisk teologi och sekularisering. Martinsson kritiserar dominerande strömningar inom en post-sekular politisk teologi och argumenterar för det han kallar ”en protestantisk, post-kristen teologi”. Även denna artikel väcker i högsta grad frågor som är viktiga i de flesta teologiska discipliner.

I detta nummer etablerar vi en ny rubrik ”Utblick och debatt”. Syftet med denna är att vi ytterligare önskar förstärka att STK å ena sidan kan vara en arena för fördjupad teologisk diskussion å andra sidan fungera som ett forum för inblickar i olika ämnesområden relevanta för teologisk reflektion. I detta första nummer ger professor emeritus Birger Olsson just en inblick i frågor som rör bibelöversättning genom en analys av Folkbibeln.

Vi hoppas att detta nummer blir en stimulerande läsning av artiklar utifrån olika ämnesdiscipliner. STK vill fortsätta vara en kanal för att hålla samtalet över ämnesgränserna levande!