

En viktig tidskrift

Teologi och religionsvetenskap är viktigt. Det kanske till och med har blivit än viktigare under den senaste perioden med tanke på det som ibland beskrivs som ”religionens nya offentlighet”. Det sker dessutom stora skiften inom den kyrkliga och religiösa geografin i såväl Sverige som internationellt. Det behövs alltså en bred teologisk och religionsvetenskaplig forskning ur många olika aspekter. Vi som nya redaktörer tror därför att vi har tagit på oss en viktig uppgift när vi nu går in i ansvaret för STKs fortsatta utgivning.

Vi som nu tar över redaktörskapet för STK är båda helt eller delvis verksamma vid Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund. Johanna Gustafsson Lundberg är docent i teologisk etik och arbetar som lektor i teologi och etik. Under senare år har hon bedrivit forskning inom ecklesiologi och religionsdidaktik. Roland Spjuth är docent i systematisk teologi och arbetar som lektor i ämnet vid Lunds universitet och Örebro teologiska högskola. I sin forskning har han bland annat skrivit om relationen mellan skapelse och frälsning samt om moralhistoria. Vi känner båda ett stort ansvar och en lust att driva STK vidare i den anda som en gång formulerades vid tidskriftens tillkomst här i Lund för snart nittio år sedan.

I den första redaktionella inledningen år 1925 angavs två huvudsakliga uppgifter (under rubriken *Vårt företag*). För det första önskade man ”giva en kritisk överblick över åtminstone det viktigaste som förefaller inom teologins vidsträckta område”. Det gällde alldeles särskilt det som hände i Norden men också ”åt andra håll”. En sådan överblick menade man ”skall kunna påräkna allmänt intresse i vida kretsar”. För det andra ville tidsskriften ”vara ett språkrör för nutida svensk teologi. Den vill i sin mån bidra till att denna svenska teologi får ett ord med i laget i nutidens teologiska debatt”.

Det ursprungliga syftet med STK känns fortsatt mycket relevant. Vi önskar förstärka STK som ett viktigt forum för den som vill hålla sig informerad och få en översikt av ”teologins vidsträckta område”. STK har den styrkan att den inte är en avgränsad facktidsskrift för en av ämnets deldiscipliner utan den fortsätter som ”ett allmänt teologiskt fackorgan”. Det gör att vi kommer att prioritera artiklar och recensioner som har detta allmänintresse. Vi hoppas också kunna återuppliva den ursprungliga ambitionen med ”en redaktionell revy över viktiga tilldragelser inom teologins värld” i form av en del längre översiktliga recensioner kring viktiga böcker eller kring strömningar inom något av teologins och religionsvetenskapens fält. Vi som redaktörer är mycket glada över att Blazenka Scheuer, lektor i gamla testamentet vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, tagit över ansvaret för denna del av tidsskriften.

Vi vill naturligtvis också ge plats för viktig debatt. Detta har i de senaste årgångarna fått stå tillbaka något för olika temanummer och ämnesfördjupande artiklar. Vår ambition är nu att STK åter ska bli ett mer livaktigt organ för att diskutera viktiga teologiska frågeställningar.

Det är också självklart viktigt att det fortsatt finns goda publiceringsarenor för svensk teologi i Sverige. Det skapas mer teologi och religionsvetenskap än någonsin i Sverige och det måste finnas goda kanaler genom vilket detta också når bredare läsekretsar. Internet öppnar många kommunikationsmöjligheter (och STK finns självklart med i den digitala världen). Men vi tror också att det i dagsläget finns ett fortsatt behov för en pappersversion.

STK har alltid haft sin geografiska bas i Lund. Men redan från starten betonade redaktionen att "tidskriften skall kunna bli ett samlingsorgan för svensk teologisk forskning i vårt land". Vi tror att det är avgörande för framtiden att STK är en gemensam angelägenhet för de som menar att teologi och religionsvetenskap är viktigt. De närmaste numren kommer att ha en viss prägel av ett Lundaperspektiv. Men vi kommer samtidigt att arbeta för att på olika sätt bredda arbetet med tidskriften bland annat genom att förnya det vetenskapliga råd som har varit knutet till tidskriften. Vi är också mycket intresserade av idéer och uppslag från olika håll. Har vi missat något viktigt? Hör av er oberoende om det handlar om en ny bok, viktiga forskningsbidrag, betydelsefulla föredrag, viktiga debattfrågor som behöver bli allmänt diskuterade, eller vad det nu kan vara.

Det är ett visst merarbete att byta redaktörskap. Det är mycket som ska tas över och som vi ska få insikt i. Så tyvärr betyder detta nästan ofrånkomligen förseningar. Detta tredje nummer för 2014 kommer alldeles för sent och det fjärde numret kommer inte att kunna komma ut förrän in på nästa år. Men vi tror ganska bestämt att vi arbetat ikapp tidsplanen från och med nummer 1 2015 (numret är redan i hög grad färdigt) och efter detta kommer vi att arbeta hårt för att de fyra numren i fortsättningen ska komma ut under sista månaden i varje kvartal.

Det är i alla fall med glädje som vi nu äntligen kan presentera det första numret som nya redaktörer. Detta nummer har fått karaktär av ett "temanummer" kring ecklesiologi. Kyrkorna i Sverige genomgår stora förändringar. Vad betyder Svenska kyrkans identitet som folkkyrka i ett allt mer pluralistiskt Sverige? Ett par av artiklarna diskuterar detta utifrån den debatt som aktualiseras av kritiker som menar att Svenska kyrkan är dåligt rustad för att upprätta gemenskap i en post-kristen era. Men det är inte bara Svenska kyrkans status som förändrats. Frikyrkogeografin ser också radikalt annorlunda ut sedan år 2000. Equmeniakyrkan är en helt nybildad kyrka av tre utav de äldre svenska frikyrkorna och en av artiklarna gör en teologisk läsning av denna process.

För alla de som arbetar i och reflekterar kring kyrkor borde teologi och religionsvetenskap vara självklart viktigt. Förhoppningsvis erbjuder detta numret sådant material. Men teologi och religionsvetenskap är inte bara av intresse för den som arbetar inom kyrka. STKs redaktion tror att det är lika viktigt för att förstå en rad andra fenomen som sker i samhälle och kultur såväl i Sverige som globalt. Förhoppningsvis kan STK framöver vara en viktig röst som visar att teologi och religionsvetenskap är fortsatt angeläget och kanske till och med är än viktigare än när ”vårt företag” startade för nittio år sedan.

Johanna Gustafsson Lundberg

Roland Spjuth